

ROTTERDAM 700 JAAR

Herdenkingspenning
Rotterdam Stadsrechten 1299



Prijs 19,90
De opbrengst is bestemd voor
de aktie

"SOPHIA ONDERDAK"

Deze aktie is een initiatief
van de Rotterdamse Lions Clubs

Ter voorbereiding van Rotterdam 700 jaar is op initiatief van de Rotterdamse Lions Clubs een munt ontworpen. De opbrengst van deze aktie is bestemd voor de bouw van een logeershuis voor ouders van patientjes die in het Sophia Kinderziekenhuis verblijven. Met het projekt dat in het najaar van 1993 gerealiseerd moet zijn is een bedrag van 3 miljoen gulden gemeoid.

De voorzijde van de munt is voorzien van het huidige wapen van de stad Rotterdam met de tekst:

"Rotterdam 700 jaar 1299 - 1999"

"Sophia Onderdak" met het aktielogo.

Op de achterzijde van de munt is afgebeeld een munt uit 1299 van Jan I (Tournoois).

De munt heeft een doorsnede van 44 mm., een gewicht van 22 gram en is wit verzilverd. De munt kan worden besteld bij "Herdenkingspenning Rotterdam 1299", Postbus 25152, 3001 HD Rotterdam. De prijs bedraagt Fl. 19,90 (inclusief verpakking).

Het jaar 1299 is voor Rotterdam zeer gedenkwaardig. In dat jaar kreeg Rotterdam voor het eerst Stadsrecht. Dit werd verleend door de legendarische Zeeuwse edelman Wolfaert van Borsselen. Deze trad in die jaren op als regent en beschermheer van de 13-jarige zoon Jan van de in 1296 vermoorde Floris V.

Rotterdam was in die tijd nog slechts een kleine nederzetting aan de Rotte tussen de belangrijke steden Dordrecht en Schiedam. Deze werden echter beheerst door de Hollandse adel, die Wolfaert van Borsselen vijandig gezind was. Van Borsselen zag in dat de nederzetting Rotterdam van grote strategische betekenis kon zijn voor de verbinding van Zeeland naar Holland. Hij gaf Rotterdam "poortregt" en beval een kanaal te graven van Rotterdam naar Delft. Deze waterweg is inderdaad gegraven en is lang bekend geweest als "Wolfaerts vaart". Deze initiatieven van Wolfaert van Borsselen werden met lede ogen aangezien door zijn tegenstanders. Al een aantal maanden na het verlenen van het stadsrecht wordt Wolfaert in een valstrik gelokt en wordt hij te Delft vermoord. Het bestuur over Holland wordt overgenomen door zijn tegenstanders, de Hollandse adel. Deze "vergeten" het liefst het stadsrecht van Rotterdam. Toch weet Rotterdam zich snel te ontwikkelen tot een belangrijke plaats. Deze krijgt in 1340 ten tweede male stadsrecht. De stad groeit in de volgende eeuwen uit tot een wereldstad. Het strategisch inzicht van Wolfaert van Borsselen is daarmee bevestigd!

In het jaar 1990, waarin Rotterdam het 650-jarige stadsrecht vierde (uitgaande van het jaar 1340) hebben de Rotterdamse Lions clubs de originele stichtingsdatum van Rotterdam uit de vergetelheid opgehaald. Dankzij een vertegenwoordiger van Lions club Borsselen werd wederom de aandacht gevestigd op het eerste stadsrecht van 1299.

Gekleed als Wolfaert van Borsselen anno 1299 heeft hij op 14 september 1990, als leider van een Zeeuwse delegatie, de herdenkingspenning "Rotterdam 691 jaar" uitgereikt aan een vertegenwoordiger van de Rotterdamse burgerij, te weten: Sparta-Piet. Lions Club Kraalberg heeft namens de Rotterdamse Lions clubs in het bijzijn van Wolfaert van Borsselen bekend gemaakt dat deze herdenkingspenning "Rotterdam stadsrechten 1299" geslagen zal worden voor de verkoop. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het gezamenlijke project van de Rotterdamse Lions clubs: het realiseren van een logeerkamer voor ouders bij het Sophia Kinderziekenhuis.